

Korrespondens 9 31/12 1917

Kære Svigerinde

Et gladeligt Nytår ønskes dig og Familie
Jeg har ingen steder været skjønndt vi har jo haft et
sjældent fint Feilveier hele Tiden det er mange
Aar siden vi har haft det saa smukt men jeg kan
og holde iid at gaa saa rask at jeg kan holde Varmen
jeg er bleven saa stakaandet saa jeg kan saa let
tabe Veiret, ellers er Helbredet noget bedre en det var
for en Tid siden, jeg kan heller ikke hverken lese eller
skrive net lange ad Gangen det kan Finene ikke taale
jeg bruger Medicin til dem alle Tiden. Det er jo nu den
første Tiiil jeg er ene og det er jo let trist Lenkar jo ingen
regtig at betro sig til men jeg lever jo i det glade Haab at
Moder nok feirer Tiiil paa en lykkeligere Maade imod
som feise den blandt vi andre saa maa jo Haabet
erstatte Sainet. Ane var oppe i Eggen 4^{de} Tiiiledag
da var Meningen Hun vilde have besøgt Eder men
saa kom Hun nok til Hesselballo og saa gik Tiden

for hurtigt for Him kunde og blive længere for lille
var ikke rask i de Dage men nu er det over mig er vi alle
raske og jeg ^{haaber} det samme er Tilfældet hos Eder.

Vi fik en lille Overraskelse fra Norge i Gølsen
Tens havde Bryllup lille Tuleaften med en Norsk
Dame det kom jo saa iventet, jo vi havde jo faaet et
lille nys om det føren Mo der døde men ikke noget
bestemt Anre er jo godt kendt med Hende.

Jeg var der oppe for en Tid siden og var lige inde ved Graven
men det var et fryktelig Veer men jeg blev jo hjørt haade
fra og til Stationen men jeg havde nor aldrig komem
fra Bus Skov og hjem.

Ki de kjerligste Hilsener til Eder alle, hiis ogsaa i
Grøtrup og ønsk et Glødeligt Nytaar

Paul Pedersen Helbo

Jeg skal ønske Dagny et Glødeligt Nytaar fra Viggo